

FRANK VANDENDRIES

RITUEELBEGELEIDING



“Als ritueel- of woorddienstbegeleider geef ik ondersteuning bij afscheid en uitvaart. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar de best passende invulling van dat afscheid.

De wensen en de verwachtingen van de naasten staan daarbij centraal.

Ik help bij het voorbereiden en vormgeven van de uitvaart, zoals bij het schrijven van teksten.

De eigen betrokkenheid van naasten komt een positieve rouwbeleving ten goede en daarom zal ik hen aanmoedigen om zelf een actieve rol te spelen.

Maar ik kan ook de gehele afscheidsbijeenkomst zelf voorgaan.”

Wat is er zoal mogelijk bij een afscheidsbijeenkomst?

- het voorlezen van een levensverhaal
- het luisteren naar (live) muziek
- het tonen van beeldmateriaal (foto's, video)
- het voordragen van gedichten en overwegingen
- stilstaan bij geliefde en bijzondere objecten van de overledene
- het aansteken van licht (kaarsen)

Wát allemaal kan, is mede afhankelijk van de beschikbare tijd en van de locatie waar het afscheid plaats gaat vinden: is dat thuis, in een aula, op de begraafplaats, in een horecagelegenheid of ergens buiten?

Frank Vandendries kan ook begeleiden bij het schrijven van een gedachtenis- en/of dankkaartje.

Anderen over Frank:

“... betrokken... een prettige luisteraar... ruimte gevend... respectvol... rustig... eerlijk... direct... nuchter... serieus... realistisch... doortastend...”